

Oskuldstagande

ons, 20/07/2011 - 13:32 □ Gunilla Ödin

- [Resedagbok](#) [1]

Första dagen på min nya upplevelse av Dansbandsveckan i Malung.

Marie kom till Åsarna vid 10 och då packade vi bilen och begav oss söderut, via Vemdalsaskalet. Där gjorde vi första stoppet, Marie skulle in o surra lite på ICA och vi passade på att köpa en glass. 😊

Resan förflöt på bra med mycket surr o en del skratt. Deepstalk om känslor, relationer och sex hanns oxå med. 😊

Väl framme i Malung, vid kvart över tre, parkerade vi i Centrum och begav oss till Grönlandsparken. Där var det uppträdande av Sten&Stanley, Blender, Jannez och Perikles. I öltältet träffade vi Larsa och Stefan, med vilka vi sedan delat boende. Snälla pojkar som låter oss bo i deras förtält till husvagnen.

Väl på campingen installerade vi oss, åt en sallad och förberedde oss för kvällens begivenhet på Orrskogen. Vi avgick från campingen vid halv nio, en 2 km lång promenad. Skobyte i parken sen var vi redo att bjuda upp till dans.

På bana 1 spelade Micke Ahlgren's och Chiquita, på bana 2 Sten&Stanley och Matz Bladhs, på bana 3 Jannez och Perikles, på bana 4 Starkens och The Playtones samt på bana 5 Contrazt och Gamblers. Etfersom jag är ett stort fan av Jannez och Perikles höll jag mig till bana 3 hela kvällen. En enorm dansbana där man knappt hann ett varv på två låtar. Massor av folk och många hemifrån. Kändes nästan som att vara på Holmen i.o.m. att det dessutom var väldigt varmt. P.g.a. ett pajat högerknä blev det inte så många danser som jag velat, men jag hann iaf bugga två låtar och det var riktigt skoj!! 😊

Marie, jag och Larsa tog en fikapaus tillsammans med Mats, Eva och Åsa vid 23-tiden. Gott och trevligt, men vi saknade kaffet, så det blir en förbättring till ikväll. 😊

Vid 01-tiden spelade banden extranummer och Perikles körde sin vanliga slutkläm med lite hårdrock, grymt coolt. Både Jannez och Perikles var på topp denna kvällen och gav verkligen allt. Perikles har dessutom förnyat sin repertoar lite och det jag uppmärksammade var att de spelade "Popular" av Eric Saade.

När dansen var slut promenerade Marie och jag hemåt tillsammans med Håkan och Stefan och Marie fick en del "goda råd" av Håkan. Får väl se om de funkas och om hon kommer att prova dem.

Väl på campingen bäddade vi upp och kom i säng vid halv tre tiden. Dock utan lycka att kunna sova. Mitt knä värkte sjukt mycket, dessutom höll våra grannar oss vakna med prat, ölburkssprättning, raggarbilskörande och sist men inte minst, fotbollsspel på asfalten vid sex-tiden på morgon. Vi hoppas på bättre sömn inatt.

Källa till webbadress: <http://xn--din-rna.se/blogg/oskuldstagande>

Länkar:

[1] <http://xn--din-rna.se/category/artikelkategori/resedagbok>